

Bij het aansteken van de kaars:

We ontsteken deze kaars in het licht van de internationale dag tegen homofobie en transfobie.

*Licht herinnert ons eraan
dat het júst in het donker schijnt
en ons dóór het donker heen leidt.*

*Licht: symbool voor levenslicht, voor warmte,
Voor Geloof, hoop en liefde.*

Gebed:

Eeuwige, Aanwezige,

We bidden vaker om plaats voor iedereen.

Bijna gedachteloos, want zo logisch lijkt dit.

De werkelijkheid is helaas minder rooskleurig.

Daarom bidden wij;

*Voor mensen die zich niet gezien en buitengesloten voelen,
die gepest worden, genegeerd worden, waar grappen over gemaakt worden.
Voor mensen die afgewezen worden omdat ze zijn wat ze zijn: lesbisch, homo, bi, trans.
Dat zij erkent worden, in wie zij ten diepste zijn.
Dat zij kracht en steun ontvangen van liefdevolle mensen om hen heen.*

*Voor mensen die naasten afwijzen of afstoten;
Dat zij hun eigen moeiten mogen herkennen.
Dat zij oog krijgen voor wie anders is.*

*Voor mensen die anderen wel zien, die zich voor hen inzetten.
Geef hen kracht om hiermee door te gaan.
Dat zij vreugde beleven aan deze wijze van leven.*

*Voor onszelf hier bijeen,
die leven tussen idealen en werkelijkheid:
geef ons de kracht om ballast los te laten
om een einde te maken aan discriminerende gebeurtenissen
en ruimte te scheppen voor medemensen,
naar het voorbeeld van Jezus.*

Eeuwige, Aanwezige,

Zie ons aan,

Leg liefde in ons hart.

Schenk ons moed en vertrouwen om mee te werken aan een wereld waarin ieder mens gezien wordt.

En stuur ons op weg om dit waar te maken.

Hier en overal.

Amen

April 2021