

17 mei is internationaal de dag tegen Homofobie en Transfobie. Daarom geeft het Anti Discriminatie Bureau Zeeland regenboogkaarsen aan de kerken om deze op zondag 16 mei aan te steken.

Gebed voor het aansteken van de regenboogkaars



God,

Wij zijn vandaag bijeen onder uw dak,

een diversiteit aan mensen,

allen deel van uw gemeente en ons bewust van uw liefde.

Vandaag hebben wij een kaars aangestoken met een regenboog,

de regenboog kennen wij als symbool van uw verbond met Noach,

uw verbond met de mensen hier op aarde.

Vandaag staan wij stil bij de gemeenschap van mensen

voor wie de regenboog een extra betekenis heeft.

Vrouwen die houden van vrouwen,

mannen getrouwd met mannen.

Mannen en vrouwen voor wie de persoon telt,

niet hun mannelijkheid of vrouwelijkheid.

Mensen die zich niet thuis voelen in hun lichaam of

voor wie het verschil tussen man en vrouw niet belangrijk is.

En God, wij bidden voor hen die moeite hebben met deze mensen, deze medemensen.

Wij bidden voor hen die bang zijn voor alles dat anders is,

anders dan wat ze kennen en geloven.

Misschien omdat ze niet weten of dit anders zijn

wel kan samenvallen met de manier waarop u ons geschapen heeft.

Toch komen wij allemaal voort uit uw liefde en uw genade.  
En zijn wij allen geschapen naar uw beeld.

De regenboog begint met de kleur rood voor leven,  
leven in de geborgenheid van liefde,  
en de kleur van kracht en moed,  
die nodig zijn om een andere weg te gaan,  
dan van je verwacht wordt, dan de norm aangeeft.  
Oranje staat voor de geneeskraft,  
de helende kracht van gemeenschap,  
van mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar.  
Het geel van het zonlicht, dat groei mogelijk maakt en bloei.  
Licht dat de aarde verwarmt en leefbaar maakt,  
de aarde waar de mens soms een puinhoop van maakt.  
Groen is de leefruimte om ons heen,  
wij zijn rentmeester van de natuur,  
en willen zorgen voor de aarde die wij bewonen.  
Blauw is het symbool voor de sereniteit,  
waarmee mensen elkaar zou moeten bejegenen.  
Violet, tenslotte, staat voor karakter,  
dat wat ieder mens uniek maakt en onderscheidt.

Samen vormen zij de regenboog van hoop.  
Hoop dat alle mensen elkaar in de ogen durven kijken  
en hun medemens zien,  
ieder met een eigen geaardheid, voorkeur en smaak.  
De regenboog staat voor ons verlangen  
om te leven in harmonie,  
met u en met onszelf.  
Dat het zo moge zijn.  
Amen.

ds. Henriette van Dunné  
Doopsgezind predikant te Rotterdam