

## Een gebed voor de richtingwijzers

*Heb jij ideeën over een wereld, kerk of directe omgeving verbeterd zou kunnen worden? Hoe mensen zich zouden moeten gedragen? Bid dan dit gebed om nederigheid.*

Hemelse Vader,  
geef dat ik mijn mond pas open  
na zelf geluisterd te hebben naar uw woord,  
dat ik zelf de eerste voet zet op de wegen  
die ik anderen mag wijzen,  
dat ik niemand lasten op de schouder leg  
die ik zelf niet wil dragen,  
dat ik nooit uw woorden ontkracht  
of met mijn eigen woorden vervals,  
en dat ik, wanneer ik anderen voorga,  
u niet voor de voeten loop.  
Want we hebben allemaal maar één Vader  
en dat bent u.  
We hebben maar één leraar  
en dat is Jezus Christus.  
Amen.

Uit: Kees Pannekoek, Verwijlen in Emmaüs.