

## Wij bidden met de wereldkerk

Dat christenen,  
vanuit de kracht van hun eigen geloof,  
bereid zijn tot dialoog met andersgelovigen.

Met andersgelovigen praten  
vanuit een respectvolle houding  
en tegelijk met een christelijke bezieling,  
dat is niet zo gemakkelijk.  
Daarom bidden wij U, God,  
sterk ons in ons eigen geloof,  
help ons onze schaamte te overwinnen!  
Leer ons houden van uw Kerk, Heer,  
en met dezelfde liefde te kijken  
naar andere godsdiensten.  
Dan wordt het gesprek een rijke dialoog.  
Amen.

Het gebed komt van een Vlaamse zuster.