

## Tweespalt door Maria dogma's

De R.K. Kerk heeft door haar twee dogma's inzake Maria veel tweedracht veroorzaakt. Ziet de R.K. Kerk het wel juist? En doet ze door deze dogma's wel recht aan Maria? Het betreft het dogma van: het onbevlekt ontvangen van de H. Maria, afgekondigd door de bisschop van Rome, paus Pius IX in 1854, en het dogma van: Maria ten hemel opneming, afgekondigd door de bisschop van Rome, paus Pius XII in 1950.

Volgens mij doet de R.K. Kerk hiermee geen recht aan het wezen van Maria, de Kerk heeft met deze uitspraak tekortgedaan aan de volheid van haar menszijn. Ook theologisch was dit dogma niet geheel onderbouwd zoals mag blijken uit uitspraken door de kerkleraren van de scholastiek als Bernardus van Clairvaux, Bonaventura en Thomas van Aquino die de Onbevleete Ontvangenis af. Weliswaar zou Maria volgens hen al vóór haar geboorte, maar niet al bij haar conceptie van de erfzonde zijn gevrijwaard<sup>1</sup>. De orthodoxe kerk en de Oud-Katholieke kerk wijzen dit dogma af. Want kon Maria nu volledig uit vrije wil antwoorden op de vraag van de engel, zoals beschreven in Lucas 1, 26-38? Terwijl wij toch vrijelijk op Gods vragen, ja of nee, kunnen zeggen. Zoals de boodschap aan Abraham dat zijn vrouw Sara een zoon zou baren op haar oudere leeftijd en zoals Elisabeth ook zwanger werd, terwijl ze onvruchtbaar was (Lc. 1, 3-25). Dus ons 'ja' heeft daarmee een meerwaarde gekregen tegenover het 'ja' van Maria als 'onbevleete ontvangen'.

Wat betreft het tweede dogma, dat heeft een lange voorgeschiedenis zoals blijkt: aanvankelijk was 'Ontslaping' de naam voor deze feestdag: 'Dormitio Mariae' (Latijn) en 'Koimesis Theotokou' (Grieks). In het westerse christendom werd, onder invloed van apocriefe teksten en volkslegenden, vanaf de achtste eeuw de term 'Tenhemelopneming van Maria' gebruikt. De Orthodoxe kerk gelooft dat de Moeder Gods alleen met de ziel ten hemel is opgevaren naar de hemel, en kent er ook geen dogma aan toe. Zoals gezegd: In de kerkelijke traditie van de orthodoxie spreekt men van het *Ontslapen van de Moeder Gods*<sup>2</sup>. Ook de Oud-Katholieke kerk in Nederland wijst dit dogma af.

In het Nieuwe Testament staat echter nergens dat Maria in de hemel is opgenomen. Dus de 'ten hemel opneming' van Maria berust volledig op de apocriefe teksten en volkslegenden en zijn dus niet in samenspraak met de theologie in de katholieke kerk.

Zowel Maria als wij mensen moeten wachten op de eindbeslissing bij het laatste oordeel, zoals in het evangelie ons wordt geleerd (Mt, 25, 31-46).

Nieuw-Buinen, 14 oktober 2021,  
Wim van den Hoek, em. pastor  
[pastor@okg-heilige-ambrosius.nl](mailto:pastor@okg-heilige-ambrosius.nl)

---

<sup>1</sup> Wikipedia

<sup>2</sup> Wikipedia