

LHBTI Gebed

God, mijn God, verlaat mij niet,
ook niet als mij Uw zegen ontzegd wordt,
ook niet als ik zondig genoemd word,
en word veroordeeld
om wie ik ben, om wat ik ben.
Mijn hart breekt als ik het verdriet zie
van mijn partner, van mijn ouders.
Wees ook hen nabij.

Wat moet ik ermee aan
als iemand mij uit Uw kerk wil verwijderen,
als iemand mijn integriteit en mijn geloof in U
aan de kant schuift en bespot.
Waarom steeds dat gooien met stenen
door vrome, al te vrome, leiders?
Zijn ze zelf zonder zonden?

Christus, U die weet wat lijden is,
houdt U niet ver als ook ik moet lijden,
red mij van de zwijgende meerderheid.
Houdt mij vast in het vertrouwen
dat U al in de moederschoot van mij hield,
dat U mij met liefde aan mijn moeders borst hebt gelegd,
dat Uw liefde bij mij is vanaf mijn eerste begin.

En Christus, natuurlijk ben ik niet volmaakt
en heb ik mijn fouten en tekorten, net als iedereen.
Maar ik mag geloven in Uw evangelie
dat mij leert dat U mij zoekt,
al ga ik naar de verste uithoek op aarde.
Ik mag mij toevertrouwen aan Uw barmhartigheid.

Geef dat ik thuis mag zijn in Uw gemeenschap,
dat ik mag wonen in Uw liefde,
dat ik mag aanzitten aan Uw tafel,
dat ik Uw zegen mag ontvangen.

En, gelovig mens, als jij dit leest,
geef me het respect dat ieder mens verdient.
Sta naast me in onze gezamenlijke zoektocht
om onze kerk te maken
tot een huis met kamers voor velen.

Rob van Uden, Gebed bij psalm 22

Loflied op de gastvrijheid

Ik dank U, Christus,
want U laat mij niet verloren gaan
in storm en hagel
maar komt mij tegemoet
met handen vol genade.

Kijk dan toch, gelovigen,
want de Mensenzoon wil ons verwarmen,
raakt ons aan als de stralen
van de opgaande zon;
eindeloos is Zijn erbarmen.

Dus duw de poorten open,
sluit niemand buiten,
Christus opent zijn armen gastvrij
voor mensen in alle kleuren
van de regenboog;
eindeloos is Zijn erbarmen.

Hij weet wat het is,
werd zelf vernederd,
uitgescholden, geslagen en gedood.
Hij was een steen, door de bouwers afgekeurd,
maar werd de hoeksteen van onze toekomst.

Hij maakte deze dag
tot de eerste dag van onze nieuwe Schepping.
Wij komen tot Hem in een vrolijke parade
met vlaggen, sjaaltjes, bloemen en ballonnen,
met fluiten, deksels en pannen;
eindeloos is Zijn erbarmen.

Rob van Uden, Gebed bij psalm 118

Anders, authentiek

Ik prijs de HEER met hart en ziel.
Hij heeft mij gewild, mij gemaakt zoals ik ben:
Ja, Hij maakte mij anders, authentiek
en mooi in zijn ogen.

Vader, overlaadt mij met Uw zegeningen,
strooi Uw bloesem op mij neer,
roze bloesem uit de bomen;
Geef gezondheid, geef mij leven,
vrede, vreugde, vrijheid, Heer.

En komt de dag dat ik word uitgespuugd,
alsof ik niet van deze wereld ben;
Christus, U staat naast mij,
U die niet van deze wereld bent,
U die weet van deze pijn.

En komt de dag,
word ik weggeblazen door de wind,
vang mij dan op in Uw liefde.
Want ik wil, en ik zal, en ik durf breekbaar leven.
Ik durf leven met mijn kwetsbaarheid,
omdat U mij geeft: de schoonheid
van een zoet, zoet geurende bloem.

Mijn kracht en mijn aard is
dat U mij bewaart in Uw naam,
dat mijn hart naar U uitgaat,
dat ik de vreugde van de liefde uitdraag
als ik uitga naar mijn broeders en zusters.

De hemel spreidt zich uit over de aarde
Uw mantel beschermt elke mens,
van Oost tot West, van Noord tot Zuid.

Prijzen wij de HEER met hart en ziel.
Hij heeft ons gewild, ons gemaakt zoals wij zijn.
Ja, Hij maakte ons anders, authentiek
en mooi in zijn ogen.

Rob van Uden
Gebed bij psalm 103
Voor de Internationale Dag tegen LHBTI-fobie, 17 mei 2021

*Vergeld geen kwaad met kwaad,
en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug.
Zegen juist opdat u ook zegen ontvangt,
want daartoe bent u geroepen.
(1 Petrus 3,9)*

Zegenbede

Bij 1 Joh. 4,11-16

Vrienden en vriendinnen,
hoe jullie ook geaard zijn,
moge God jullie zegenen.

Als jullie elkaar liefhebben,
dan woont God in jullie
en is zijn liefde in jullie volmaakt geworden;
dan zal niemand
jullie die zegen kunnen ontnemen.

Als jullie geloven dat Jezus de Zoon van God is,
dan woont God in jullie
en wonen jullie in God;
dan zal niemand Zijn aanwezigheid
in jullie leven kunnen ontkennen.
Moge God jullie zegenen.

Rob van Uden