

Bij een zelfgekozen dood

Onverwacht staan wij
rond het dode lichaam van
Wij hebben haar/zijn wanhoop
onvoldoende gekend,
en haar/zijn verlangen om te sterven
niet gezien.
Wij zijn geschokt en vol verdriet,
en wij proberen te beseffen dat
er niet meer is.
Heer onze God,
wat kunnen wij anders doen
dan bidden voor ,
die hunkerde naar liefde en respect.
Draag haar/zij op handen,
nu wij machteloos staan.
Wees voor en thuis,
waar zij/hij de erkenning en de geborgenheid vindt
die zij/hij zo miste.
Ook voor onszelf, God, moeten wij bidden,
omdat wij hier niet alléén uitkomen;
omdat alle woorden die wij niet hebben gezegd,
nooit meer gezegd kunnen worden;
dat de spijt die in ons schreeuwt
en onze gevoelens van genegenheid
haar/hem niet meer bereiken.
God, U kent elk mens beter
dan wij onszelf kennen.
Wil over en over ons
niet oordelen met strengheid
maar wees ons genadig.
Schenk ons vrede over de dood heen,
in de Naam van de vader en de Zoon
en de + heilige Geest. Amen

Uit: 'gezegd ben je' uitg: Stichting 'midden onder u'.