

Credo (Dorothee Sölle)

Ik geloof in een God
die de wereld niet volmaakt geschapen heeft,
als iets dat altijd zo moet blijven.

Die niet regeert volgens de natuurlijke orde
van armen en rijken,
deskundigen en onwetenden,
heersers en uitgebuitenen.

Ik geloof in een God die vraagt
om het wederwoord van de levende mens
en om de verandering van alle omstandigheden,
door ons werk, door onze politiek.

Ik geloof in Jezus Christus,
die het gelijk aan zijn kant had
toen Hij, 'een enkeling die niets kan beginnen',
precies zoals wij,
aan de verandering van alle omstandigheden werkte
en daaraan ten gronde ging.

Als ik naar hem zie moet ik toegeven
dat ons denken verlamd is,
onze fantasie verstikt,
onze inspanning vergeefs is,
omdat wij niet leven zoals Hij leefde.

Elke dag ben ik bang dat Hij voor niets is gestorven,
omdat Hij in onze kerken begraven is,
omdat wij zijn revolutie verraden in gehoorzaamheid aan
en angst voor de gezagsdrager en de bestaande orde.

Ik geloof in Jezus Christus die opstaat in ons leven
zodat wij vrij worden
van vooroordelen en aanmatiging,
van angst en haat,
en zijn revolutie doorvoeren in de richting van zijn rijk.

Ik geloof in de geest
die met Jezus in de wereld is gekomen,
in de gemeenschap van alle volkeren
en in onze verantwoordelijkheid
voor wat er uit onze aarde zal worden:
een dal vol ellende, honger en geweld,
of de stad van God.

Ik geloof in een rechtvaardige vrede
die verwerkelijkt kan worden,
in de mogelijkheid van een zinvol leven voor alle mensen;
in de toekomst van deze wereld van God. Amen.