

CREDO (Edward Schillebeeckx)

Ik geloof in God, de Vader: de almacht van de liefde.
Hij is de schepper van hemel en aarde;
van heel deze ruimte
met al zijn geheimen;
van deze wereld waarop wij leven
en van de sterren waarheen wij reizen.
Hij kent ons van eeuwigheid, nooit vergeet Hij
dat wij uit het stof van de aarde zijn gemaakt,
en eenmaal als stof tot haar terug zullen keren.

Ik geloof in Jezus Christus,
de eniggeliefde Zoon van God,
Hij heeft, uit liefde voor ons allen, willen delen
in onze geschiedenis, ons bestaan.
Ik geloof dat God op een menselijke wijze
God-voor-ons heeft willen zijn.
Hij heeft als mens onder ons gewoond,
een licht middenin de duisternis.
Maar de duisternis heeft Hem niet begrepen.
Wij hebben Hem aan het kruis geslagen.
En Hij is gestorven en begraven.
Maar Hij vertrouwdde op Gods laatste woord,
en is verrezen, eens en voor goed,
zeggend dat Hij ons een plaats zal bereiden
in het huis van Zijn Vader, waar Hij nu woont.

Ik geloof in de Heilige Geest
die Heer is en die leven geeft.
En voor profeten onder ons
is Hij hun vuur, hun kracht, hun taal.
Ik geloof dat wij mensen samen op weg zijn,
pelgrims, geroepen en verzameld
om één heilig volk van God te worden, -
want ik belijd de bevrijding uit het kwaad,
de opdracht tot gerechtigheid
en de moed om lief te hebben.

Ik geloof in het eeuwige leven,
in de liefde die sterker is dan de dood, -
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
En ik geloof dat ik hopen mag
op een leven met God en met elkaar
tot in alle eeuwen der eeuwen:
Glorie voor God en vrede voor de mensen.