

## De taal van de stilte

Leest gedichten.  
Omwille van de  
stilte, de taal tussen de regels.

Zoals Hij ook mensen leest, gezichten.  
Niet om wat ze zeggen, maar om wat ze zwijgen.

Mensen.  
Niet om de taal van hun  
mond, maar om de taal van hun hart.

Uit: Hans Bouma, *Stilte* - een lieflijk onderdak.