

## Franciscaans gebed

O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede,  
zodat ik liefde verspreid waar haat heerst,  
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,  
dat ik verenig waar men strijdt,  
dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,  
dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt,  
dat ik hoop wek waar wanhoop heerst,  
dat ik licht ontsteek waar duisternis is,  
dat ik vreugde breng waar leed woont.

O goddelijke Meester, laat mij ernaar streven  
niet dat ik getroost word maar dat ik troost breng,  
niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta,  
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.

Want wie geeft, ontvangt,  
wie zich zelf vergeet, die vindt,  
wie vergeeft, hem wordt vergeven  
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.

Amen.

NN.