

Kyrie gebed.

Schepper van hemel en aarde,
Wij geven het toe:
Maar al te vaak zien wij, zonder te kijken
Horen wij, zonder te luisteren
Beroeren wij, zonder steun te geven
Praten wij, zonder iets te zeggen
Geef ons diepgang
Wij zijn asymmetrische wezens
Vol tegenstrijdigheden
Met gemiste kansen
En goede bedoelingen
Ongelijk bedeed
En daarom niet altijd vrolijk, eerder verongelijkt
Kom onze kwetsbaarheid te hulp
Verlos ons van onze onhandigheid, onze verlegenheid
Onze wroeging, onze beledigde onschuld
Geef ons betekenis
Schepper van hemel en aarde
Maak onze ogen opmerkzaam
Onze oren meelevend
Onze aanraking tot steun
En onze woorden hartverwarmend
Geef ons uitstraling
Amen.

Emilie van der Schalk-Rouffaer, theologe
in het boek
'Ben je helemaal van God los'
van
Pieter Grimbergen.