

## Opening

Bij intrede priester gaan allen staan.

Pr. Wij mogen hier samen zijn: in de naam van de Vader, de Zoon en heilige Geest.

Allen. Amen.

Pr. De genade van de heer jesus Christus, die liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Allen. Amen

Allen gaan zitten.

Pr. introductie over de viering Daarna:

Allen gaan staan.

Pr. Vragen wij God en elkaar om vergeving voor onze tekortkomingen.

Allen. Barmhartige God, op deze dag komen wij bij U. Met onze fouten en gebreken. Wij erkennen dat wij tekort gekomen zijn. Wij hebben wel Uw Woord gehoord, maar het te weinig gedaan.

Wij hebben te zeer onszelf gezocht. En te weinig geloofd in Uw liefde. In ons onvermogen delen wij de tekorten van de wereld. Wij vragen om Uw vergeving en bidden dat Gij ons hart vernieuwt in onze wil tot het goede.

Pr. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze tekorten vergeven, en ons geleiden tot het eeuwige leven.

Allen. Amen

**Kyrie** uit missaal.

Pr. Heer ontferm U over ons. Allen. Heer ontferm U over ons.

Pr. Christus ontferm U over ons. Allen. Christus ontferm U over ons.

Pr. Heer ontferm U over ons. Allen. Heer ontferm U over ons.

**Gloria** (niet in de advent en vasten tijd)

Pr. Eer aan God in den Hoge,

Allen. en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft, wij loven U.

Wij prijzen en aanbidden U.

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;  
Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;  
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  
Want Gij alleen zijt de Heilige,  
Gij alleen de Heer.  
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus,  
met de Heilige Geest  
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

### **Gebed**

Pr. Bidt het gebed. Aan het einde van gebed.  
Allen. Amen

### **Dienst van het woord.**

Allen gaan zitten.

Lezer. Leest eerste lezing. Aan het eind zegt de lezer: zo spreekt de Heer.  
Allen. Wij danken God

Bij een tweede lezing is er een tussenpsalm, de lezer leest deze voor. De lezer begint met het refrein en allen herhalen deze.

Lezer. Leest tweede lezing. Aan het eind zegt de lezer: Zo spreekt de Heer.  
Allen. Wij danken God.

Lezer. Alleluia

Allen. Alleluia, Alleluia, Alleluia

Lezer. Leest het vers.

Allen. Alleluia, Alleluia, Alleluia.

( in vastentijd geen Alleluia )

Evangelie. Allen gaan staan.

Pr. De Heer zij met u. **Of:** De Heer zal bij u zijn.  
Allen. En met uw geest. De Heer zal u bewaren

Pr. Lezing uit het H. Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens

(naam evangelist)

Allen. Lof zij U, Christus.

Pr. Op het einde van het Evangelieverhaal.

Woord van de Levende Heer. of: Zo spreekt de Heer.

Allen. Wij danken God.

**Overweging** (Allen gaan zitten)

**Geloofsbelijdenis.** ( op zon- en feestdagen)

Allen gaan staan.

Pr. Ik geloof in een God, de Almachtige Vader,

Allen. Schepper van hemel en aarde,  
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in een Heer, Jezus Christus,  
eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader.  
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen, een in wezen met de Vader,  
en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen,  
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.

( Bij de volgende woorden buigen allen)

*Hij heeft het vlees aangenomen*

*door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden.*

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel;

zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid  
om te oordelen levende en doden.

En aan zijn Rijk komt geen einde.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die Heer is en het leven geeft,

die voorkomt uit de Vader en de Zoon;

die met de Vader en de Zoon

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;

die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk.

Ik belijd een doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden  
en het leven van het komend Rijk. Amen.

### **Voorbeden.**

Pr. Priester leidt het gebed in.

Lezer. Zegt de voorbeden. Hij sluit met: Laat ons bidden.

Allen. Wij bidden U, verhoor ons.

Pr. Sluit de voorbeden af met een gebed.

### **Vredeswens.**

Pr. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw Apostelen gezegd: Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons een. Gij die leeft in de eeuwigheid.

Allen. Amen.

Pr. De vrede des Heren zij altijd met u.

Allen. En met uw geest.

Pr. Wenst elkaar de vrede.

### **Offerande.**

Collecte.

#### **Klaarmaken van de altaartafel.**

Allen gaan zitten.

Pr. Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Allen. Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.

Pr. Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maar het tot bron van eeuwig leven.

Allen. Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.

Pr. Bidt, broeder en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

Allen. Moge de Heer het offer aannemen,

tot lof en eer van zijn Naam,  
tot welzijn van heel Zijn heilige kerk.

Pr. Amen.

### **Gebed over de gaven.**

Pr. Spreekt gebed uit en aan het einde hiervan.

Allen Amen.

### **Prefatie en het Eucharistisch gebed.**

Allen gaan staan tot na de communie. ( indien mogelijk)

Pr. De Heer zij met u.

Allen. En met uw geest.

Pr. Verheft uw hart.

Allen. Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pr. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen. Hij is onze dankbaarheid waardig.

Dan volgt de prelatie.

Op het einde van de prelatie zingen of zeggen allen samen met de priester:

Heilig, Heilig, Heilig, de Heer,  
de God der hemelse Machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in de hoge.

Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren.

Hosanna in de hoge.

Priester gaat verder met het Eucharistisch gebed. Dit zijn verschillende gebeden die de priester heeft uitgezocht.

Na de consecratie zegt de priester:

Verkondigen wij mysterie van ons geloof.

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en belijden tot Gij  
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Priester gaat verder met het Eucharistisch gebed,

Priester sluit het Eucharistisch gebed.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,  
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige  
Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

Allen. Amen

Pr. Gevoed door het woord van God durven wij met vertrouwen het  
gebed zeggen dat de Heer ons geven heeft (of het oecumenisch)

### **Oecumenisch Onze Vader**

Onze Vader in de hemel,

wij eren Uw heilige naam.

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen.

Laat Uw wil op de aarde worden gedaan,  
net zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze zonden,

zoals wij anderen hun zonden vergeven.

Laat ons niet in verleiding komen,

maar verlos ons van de kwade machten.

Want het Koninkrijk is van U

en alle kracht en glorie tot in de eeuwigheid. Amen.

Allen. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede

Pr. Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, Gij hebt in de  
Heilige Geest de wil van de Vader volbracht en door uw sterven de  
wereld tot nieuw leven gewekt. Verlos ons door uw heilig Lichaam  
en Bloed van elk kwaad, van alle ongerechtigheid. Geef dat wij  
nooit de weg van uw geboden verlaten, nooit worden gescheiden  
van uw liefde.

Pr. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spreek en ik zal gezond worden.

Pr. Ontvang hier wat je bent, en wordt wat je ontvang, Lichaam van  
Christus en Bloed van Christus.

Allen. Amen.

Na de communie uitdeling gaan allen zitten.

Moment van stilte voor persoonlijk dankgebed.

### **Slotgebed.**

Allen gaan staan.

Pr. Priester gaat voor in gebed. Bij afsluiting van gebed.

Allen. Amen.

Pr. Afsluiting.

Pr. Spreekt de zegen uit volgens missaal en sluit deze af met de  
woorden: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Allen. Amen

Pr. Gaat nu heen in vrede (alleluia, alleluia. in de Paastijd).

Allen. Wij danken God (alleluia, alleluia. in de Paastijd).